



## MEER NATUUR IN DE STAD

"Eigenlijk zou elke school een schooltuin moeten hebben," verzucht Ingeborg du Fijan, de drijvende kracht achter de permacultuurleertuinen van de Montessorischool Oog in Al. De avontuurlijke tuin maakt een ander buitenleven los naast de school.

Permacultuur op de basisschool?

"Je moet het niet te moeilijk maken. Deze manier van tuinieren gaat vooral om kijken, kijken, kijken. Wat gebeurt er in de tuin, wat wil je in je tuin hebben en wat niet? Stel dat je radijsjes wil zaaien en je zoekt daarvoor een plekje. Wij hebben heel veel munt, daar zijn de kinderen dol op. Maar het is een plant die woekert. Omdat er zo veel van is, kan er best wel een stukje munt weg. Op dat plekje zaai je dan de radijsjes. Daar is de grond dan al lekker los. Je moet je niet laten afschrikken door het woord 'permacultuur'. In feite is het gewoon natuurlijk tuinieren. In de natuur heb je ook geen recht veld met knollen of maïs. We hebben een hartsikke leuke tuin met spannende paadjes, bloemen en eetbaar spul. De tuin is overgeslaagd."

### EVEN ONTLADEN

In de pauze van een herfstachtige donderdag wordt duidelijk wat Ingeborg bedoelt. Het wemelt er

van de kinderen. Ze scharrelen tussen de groentebedden, plukken blaadjes voor brouwseltjes, knippen gras met een schaar, vegen de tegels van het amftheater, verzamelen beestjes in een potje – compleet met lesbladen erbij. Een heerlijk tafereel. "Moet je eens zien hoe de kinderen daar van opknappen," zegt Ingeborg. "Ik maak bijvoorbeeld wel mee dat de school aan mij vraagt: 'Ben jij de hele middag hier? Kun jij een paar kinderen op de tuin hebben?' Die moeten dan even ontladen en kunnen op de tuin tot rust komen, zichzelf hervinden. Het is zo goed om in de natuur te zijn. Als je dat in de stad kunt hebben, dat is geweldig."

### LEKKER SNOELEN

Er zijn een boel vaste fruitstruiken, fruitbomen, kruiden en eetbare bloemen. Kinderen kunnen er lekker van snoepen. "Ook vanuit het oogpunt van obesitas is zo'n schooltuin belangrijk. Het eerste wat je doet, is kinderen laten proe-



ven van fruit en groente. Ze vinden het heerlijk!"

### RUIMTE VOOR DE SCHOOLTUIN

De permacultuurleertuinen zijn een eerste pilot voor Ingeborg. Die smaakt naar meer. Ze heeft plannen om een stichting op te richten en zo het concept bij meer scholen te introduceren. "Ik heb intussen ook veel lesmateriaal. Maar goed, we moeten eerst eens kijken of deze tuin überhaupt kan

blijven bestaan." De school wacht immers sloop en nieuwbouw door de komst van de fietsbrug naar Leidsche Rijn. "We hopen dat de tuin kan blijven of dat er bij de nieuwe school ruimte is voor een schooltuin." Intussen is de bel gaan en zijn de kinderen binnen. Bij het afscheid geeft Ingeborg me nog wat aardperen mee uit de schooltuin. \*

<http://permacultuurleertuinen.nl>